



# SINT-PAULUSKRANTJE

## Achtiende jaargang nr. 10 november 2009

**EUCHARISTIEVIERINGEN  
SINT-PAULUSKERK**  
zondag 10u30 Hoogmis

**WIJKKAPEL** Londenstraat 44  
zaterdag 18u00 -  
zondag 10u00 -  
weekdagen 18u00

**PAROCHIESECRETARIAAT**  
Sint-Paulusstraat 22 – 2000  
Antwerpen 03/231.33.21  
maandag, dinsdag en  
donderdag van 10u00 tot 12u00

**PASTOOR Paul SCHEELLEN**  
*dagelijks bereikbaar*  
*tussen 09u00 en 10u00 op tel.*  
*03/233.81.24 (St.Joris)*  
dinsdag en donderdag van  
10u15 tot 12u15  
St-Paulusstraat 22 Antwerpen  
[pastoor@sint-paulusparochie.be](mailto:pastoor@sint-paulusparochie.be)

**KERKFABRIEK ST.-PAULUS**  
voorzitter Walter Vrinsen tel.  
03/231.31.48 of 0477/500190  
[kerkfabrieksintpaulus@skynet.be](mailto:kerkfabrieksintpaulus@skynet.be)

**ONTHAAL**  
- **pastoraal gesprek, doop,  
huwelijk, uitvaart:** Pastoor Paul  
Scheelen 03/233.81.24

- **public relations, kerkgebouw  
en crypte:** Walter Vrinsen  
0477/500190

- **concerten en evenementen:**  
Leo Van achter 0473/978336  
[leo.vanachter@skynet.be](mailto:leo.vanachter@skynet.be)

- **toerisme en rondleiding**  
Sint-Paulusvrienden:  
Robert Vanherp 0495/570292

## Inhoudsopgave

### ☞ EUCHARISTIEVIERINGEN NOVEMBER

2

### ☞ ALLERHEILIGEN 2

### ☞ ALLERZIELEN- VENERABEL – CHRISTUS KONING 3

### ☞ WIJ GEDENKEN .... 4

### ☞ LEGE KERKEN !!! 5

### ☞ LIEF EN LEED IN ONZE GEMEENSCHAP 6

### ☞ EUCHARISTIE MET ONZE BISSCHOP “GEBOREN IN EEUWIGHEID” 7

### ☞ KONINKLIJKE SCHIPPERSGILDE, zestig jaar geleden ontstaan in de Sint-Paulusparochie. 11

### ☞ PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER 12

### ☞ HOE IS HET CHRISTUS MOGELIJK 13

1

## **EUCHARISTIEVIERINGEN**

### **NOVEMBER 2009**

<i>zondag</i>	<i>01</i>	<i>10u30</i>	ALLERHEILIGEN Orkestmis - voorgegaan door pastoor Paul Scheelen
<i>maandag</i>	<i>02</i>	<i>18u00</i>	ALLERZIELENDIENST - voorgegaan door pastoor Paul Scheelen
<i>zondag</i>	<i>08</i>	<i>10u30</i>	Koormis - voorgegaan door E.H. Louis Soetewey
<i>zondag</i>	<i>15</i>	<i>10u30</i>	Orgelmis - voorgegaan door E.H. Hugo Dierick
<i>zondag</i>	<i>22</i>	<i>10u30</i>	Orkestmis - voorgegaan door pastoor Paul Scheelen
<i>zondag</i>	<i>29</i>	<i>10u30</i>	1 <sup>ste</sup> ZONDAG VAN DE ADVENT - Orgelmis - voorgegaan door E.H. Hugo Dierick

### **Zondag 1 november “ALLERHEILIGEN”.**



De eucharistieviering van 10u30 wordt voorgegaan door pastoor Paul Scheelen. Tijdens deze viering aanstelling van drie nieuwe kapelleden van de Venerabelkapel. Uitvoering van de “Harmoniemesse” van Joseph Haydn door het koor Cantabile, orkest Musici Dominicanorum en de solisten Hendrickje Van Kerckhove - sopraan, Inez Carsauw - mezzo, Lars Piselé - tenor en Wilfried Van den Brande - bas. Aan het groot orgel Nicolas De Troyer - titularis, aan het orkestorgel Hera Wijckers. Concertmeester Hans Cammaert. Algemene leiding Frans Dubois.

## Op maandag 2 november “ALLERZIELEN”



Gedenken wij de overledenen waarvan de uitvaartdienst afgelopen jaar in onze kerk heeft plaats gehad. U vindt de namen op de volgende pagina in het krantje. De dienst begint om 18u00 en wordt voorgedaan door pastoor Paul Scheelen. Muzikale omlijsting door het koor “Viri laudantes” olv. Ivan Leire. Aan het orgel Nicolas De Troyer

## Op zondag 8 november

herdenken wij in de eucharistieviering van 10u30 de overleden leden van Venerabelkapel. De mis, voorgedaan door E.H. Louis Soetewey wordt muzikaal omlijst door het koor “Vox Amicorum” olv Marc Van den Borre. Uitvoering van de “Missa o Magnum Mysterium” van Thomas Luis da Vittoria. Verder werken van G. Fauré, J.S.Bach, Pergolesi en G.F.Haendel

## Zondag 22 november

### Feest van CHRISTUS KONING en Ceciliaviering.

De eucharistieviering van 10u30 wordt voorgedaan door pastoor Paul Scheelen. Uitvoering van de “Deutsche Messe” van Franz Schubert door verschillende Vlaamse koren.



**Tijdens de  
Allerzielendienst  
maandag 2 november 2009  
om 18u00  
herdenken wij  
dierbare overledenen**

Liane BRUYLANTS  
Zuster Clara VERVOORT  
Thérèse HOSTEN  
Patricia WUYTACK  
Irma ROEKENS

Francine JACOBS  
Jan VAN DEN BERGH  
Mawie DESART  
Tinne BOES  
Marie VAN DEN BERGH

Peter LE BLON  
Rik VAN DER BORST  
Marie-Louise GEURTS  
Maria SCHOETERS  
Maria VANDENBROECK

Francis DE BOUNGNE  
Philip LUYTEN  
Lydia VELLE  
Paula VAN MECHELEN  
Leo GIVERON

Josy GOOSSENAERTS  
Raymond VAN DEN BULCK  
Marie VAN BOGAERT  
Christine DE SMEDT  
Christiane DE CONINCK

Bernard MITTELMAN  
Leo HELSEN  
Frans DE RYCK  
Jef BONNÉ  
Leo VEREECKEN

Jan BURVENICH  
Carolina VAN DE PARRE  
Godelieve VAN HULLE  
Frans DE GROEN



## LEGE KERKEN !!!!

Je mag het steeds weer horen in debatten, in monumentenzorg, in afspraken met de administratie: “de kerken lopen leeg”. Moeten wij als gemeenschap dat alles nog blijven subsidiëren ? Wat moet er gebeuren met al die lege kerken?

Het weekend van 17-18 oktober was er telling.

Hoeveel misgangers in St.-Paulus ? We waren met 78 om 10u30 aanwezig.

Proffen en assistenten van de Leuvense universiteit zullen de godsdienststatistieken weer moeten bijvijzen. Is geloven nog relevant ? Kan je zo'n historisch monument als St.-Paulus nog openhouden voor een minuscuul groepje gelovigen ?

Tijdens dat weekend was er wel een huwelijk op zaterdag voormiddag met eucharistie: 210 aanwezigen.

De voorziene dooplek bij het sacramentsaltaar moesten we in allerijl verlaten voor een grotere plaats.

Eerste doop: 83 mensen.

Tweede doop: 48 mensen.

Zes groepen, klein en groot, volgden de catechetische tentoonstelling “Beelden Spreken” gedurende gemiddeld anderhalf uur : 86 bezoekers.

Opgetekend bezoekersaantal door St.-Paulusvrienden voor zaterdagmiddag: 710 toeristen. Voor zondagmiddag: 803.



Dat weekend **1801** bezoekers, toeristen, kerkgangers, huwendes, dopelingen, misgangers aanwezig waarvan minstens **505** deelnamen aan een religieuze plechtigheid of geloofsonderricht.

Een tiental vrijwilligers en gidsen schonk hun vrije tijd gedurende uren aan onthaal van Duitsers, Spanjaarden, Nederlanders, Japanners, enz..

In de week die er op volgde was de kerk tot achteraan gevuld tijdens een uitvaart.

Dagelijks bezocht een grote stroom toeristen en geïnteresseerden onze kerk.

Sommigen bleven even verwijlen in gebed, ontstoken een kaarsje.

Het cijfer voor het wetenschappelijk onderzoek blijft echter officieel staan op 78.

Je ziet, het is statistisch bewezen: de kerken lopen leeg.

# LIEF EN LEED IN ONZE GEMEENSCHAP

## DOOPSELS

Lux Verstraeten en Antoni Van Gogh werden op 18 oktober door het sacrament van het doopsel in onze christengemeenschap opgenomen.  
Van harte proficiat aan ouders en familie.

## HUWELIJKEN

beloofden elkaar eeuwige trouw

op 10 oktober:  
André Stolk en Heleen De Jager  
Erik Everaert en Barbara Thiessen

op 17 oktober:  
Kristof Peeters en Sarah Geerts

op 24 oktober:  
Toon Peeters en Ann De Keulenaer



Mogen zij hun liefde met standvastigheid blijven vervullen  
op blijde maar ook kwade dagen.  
Van harte gefeliciteerd.



## UITVAART

Op 14 oktober werd de verrijzenisliturgie  
gevierd voor Frans de Groen

Moge hij voor eeuwig thuis zijn  
in de hemelse vreugde en vrede van  
de Heer.



## Eucharistieviering “Geboren in de Eeuwigheid”

Vele vrouwen en koppels lijden lange tijd, soms jaren aan een stuk, onder het verlies van één of meer kinderen, gestorven tijdens de zwangerschap, zonder erover te durven spreken of te rouwen.

Ze hebben niet de gelegenheid gehad om een of ander officieel of publiek gebaar te stellen waarmee het bestaan van het kind erkend wordt.



Daarom nodigt Levensadem, intussen al meer dan 15 jaar, iedereen uit op een viering met en voor de ouders en families die een kind verloren tijdens de zwangerschap na miskraam of abortus.

De stappen die tijdens de viering worden voorgesteld helpen om het rouwproces in gang te zetten, een proces dat absoluut onmisbaar is voor elke mens.

Deze Eucharistie is niet enkel bedoeld voor de ouders van een overleden kind. Ook allen die van ver of dichtbij het bestaan van dat kind gekend hebben kunnen er iets aan hebben: grootouders, broers en zussen, collega's, verpleegkundigen, dokters....

Ook wij allen, Christenen, zijn welkom vanuit onze bekommernis om allen die lijden onder het verlies van een kind tijdens de zwangerschap, en vanuit ons geloof in

de hoop op de Verrijzenis.

Het eigene van deze viering zit in de stappen waartoe de aanwezigen na de woorddienst uitgenodigd worden.

Je kan een persoonlijke intentie “van je afschrijven” en neerleggen in een mandje dat na de viering nog een tijd bewaard wordt in de kapel van Levensadem. Daar wordt verder voor je intenties gebeden.

Je kan je nood kort vertellen en ervoor bidden met een tweetal medegelovigen.

Er is ook gelegenheid om het sacrament van de verzoening te ontvangen.

Tenslotte kan je een symbolisch gebaar stellen, waarin het loslaten en het opnemen van het prille leven in het Licht van Jezus gesymboliseerd wordt. Dit gebeurt met drijfkaarsjes die aan de Paaskaars aangestoken worden en dan in een waterbekken geplaatst.

Deze vieringen zijn innige en genadevolle momenten: mensen worden er geraakt en getroost.

## **eucharistieviering “Geboren in de Eeuwigheid”**

**op dinsdag 1 december 2009 om 20u**

**in de Sint-Pauluskerk - Veemarkt te ANTWERPEN,  
met Mgr. Johan BONNY en pastoor Paul Scheelen**

*Voor meer informatie kan je terecht bij :*

*vzw Levensadem, Veva en Jo Verbeiren-Desopper*

*Floralaan 6, 2640 Mortsel; tel. 03 449 48 26,*

*email: [info@levensadem.be](mailto:info@levensadem.be)*

*[www.levensadem.be](http://www.levensadem.be)*

### **“Geboren in de eeuwigheid” van vzw Levensadem**

Levensadem is een organisatie van vrijwilligers die vrouwen en koppels ondersteunt die ongewenst of onverwacht zwanger zijn, of tijdens een zwangerschap met allerlei problemen te kampen hebben, bv. het risico dat het kindje dat ze verwachten gehandicapt is.



Wij proberen deze mensen met raad en daad bij te staan.

Dat gebeurt vooral door hun de hulp van een steungezin aan te bieden. Maar daarnaast wordt ook praktische en materiële hulp geboden. Ook wordt voor iedere oproep die we krijgen een gebedsactie gestart.

Op die manier bieden we een alternatief aan voor abortus, wat vanuit andere hoeken dikwijls als enige valabele oplossing voor hun problemen wordt voorgesteld.

Bij dit werk ontmoeten we regelmatig mensen die een abortus of een miskraam hebben meegemaakt en het moeilijk hebben met de verwerking ervan. Zo zijn we begonnen met een persoonlijke begeleiding die we de Emmaüsweg noemen. Zo zijn we ook begonnen met de Eucharistievieringen onder het motto “Geboren in de eeuwigheid” waarin we bidden met iedereen die een kindje verloren heeft tijdens de zwangerschap. En hoeveel zijn er dat niet?

Een kind verliezen is één van de zwaarste klappen die een mens kan meemaken. Het is een verdriet dat door onze samenleving voluit erkend wordt en waar iedereen mee meeleeft.

Maar hoe zit het met het verlies van een kindje nog vóór de geboorte ?

Daar is onze maatschappij veel zwijgzamer over. Dikwijls is het niet eens geweten door de buitenwereld en als het al geweten is, wordt het heel vlug vergeten en weggewuifd.

Maar dat is niet de ervaring van de moeders en vaders die het meemaken.

Van zodra een koppel in verwachting is, denken en dromen zij wel degelijk van een kind. En als ze het verliezen is het het verlies van een kind dat ze moeten verwerken.

Geraakt door het leed van deze mensen die hun rouw zo moeilijk kunnen beleven - er is in veel gevallen geen begrafenis, geen graf, ze hebben vaak hun kindje niet eens gezien - organiseren we dus deze vieringen, speciaal voor deze intentie.

Daarop zijn heel in het bijzonder ouders, familie, kennissen uitgenodigd.

Maar ook alwie zich solidair voelt met deze intentie, is welkom.

Het maakt niet uit of het gaat om een spontane miskraam of om een abortus. Want ook al zijn deze situaties heel verschillend, toch gaat het in beide gevallen altijd over verlies en pijn. En ook over soms onuitgesproken schuldgevoelens. Tijdens de viering kan dit in een serene sfeer allemaal aan bod komen. Er is plaats en respect voor het verdriet. Voor wie het nodig heeft is er ruimte voor verzoening en gebed.

Maar het gevoel dat overheerst is de hoop.

Het is immers een verrijzenisviering, omdat we geloven dat geen enkel mensenleven tevergeefs is en dat ook elk kindje, gestorven tijdens de zwangerschap, geboren wordt in de Eeuwigheid en verder leeft in de liefdevolle armen van de Vader.

Geloven in de verrijzenis is het fundament van ons christelijk geloof. Misschien geloven we aarzelend en onzeker. Misschien weten we niet goed hoe we ons dat nu precies moeten voorstellen: de verrijzenis van Jezus en het eeuwig leven.

Maar toch is het de ultieme drijvende kracht van alwie christen is.

Tijdens de viering krijg je de kans om de pijn te overstijgen en de werkelijkheid te zien achter onze werkelijkheid, zoals een Taborervaring. Ervaren dat God werkelijk Liefde is en de kinderen die stierven vóór hun geboorte liefdevol opneemt.



Maar er is nog iets.  
Als een kind sterft,  
veroorzaakt dat een  
enorm verdriet, maar  
vaak gaat dat verdriet  
ook gepaard met  
schuldgevoelens.  
En deze zijn zeker niet  
altijd terecht, maar in  
sommige gevallen is er  
wel een deel schuld.  
Daarover oordelen komt  
aan geen enkel mens toe,  
enkel aan God.



En God is barmhartig . Hij geeft eindeloos nieuwe kansen aan wie om vergeving vraagt.

Daarom verbinden wij met onze verrijzenisviering ook de gelegenheid om in volle vrijheid het sacrament van de verzoening te ontvangen.

U bent er allen van harte op uitgenodigd.



## **Koninklijke Schippersgilde, zestig jaar geleden ontstaan in de Sint-Paulusparochie.**

Aalmoezenier Pater Machar vertelt...

60 jaar geleden was er gewoon geen schippersgilde.



Meneer Van den Bussche had hier in St Paulus in de potagepoort een fijne schippersjeugd bijeen die hij de 'christene schippersjeugd' genoemd heeft. Die floreerde in die jaren, kort na de 2de W.O. Maar stilaan kwamen vele jongeren op huwelijksleeftijd. En de vraag naar ontmoeting bleef: 'Wat als we gehuwd zijn ?' Zo stichtte onderpastoor van de Bussche met enkele jong

gehuwden de Schippersgilde en waren vertrokken voor heel lange tijd.

Het eerste Sint-Niklaasfeest was in 1945, met ne sleepboot tot voor de wipbruggen, aan kaai 198. Daar zal later nog het kerkschip afmeren.

Ondertussen trok de Sint-Paulusparochie al rond met de processie door de parochie en in de zomer van 1948 vond de eerste waterprocessie plaats.

In 1949 gaan ze definitief van start met de Sint-Jozefsgilde.



De missies vonden plaats in de jaren 50 met pater Oswald, passionist, pater Edelbert, kapucijn en meneer Van den Bussche. De standaard van de Gilde werd ingezegend in de potagepoort, hier naast de kerk, waar alles voor de Gilde begon. Ondertussen had de K.S.J; de Kristene Schippers Jeugd, haar 10 jarig jubileum gevierd van 1938 tot 1948 op 15 augustus. Heel plechtig werd de Sacramentsprocessie in de dokken rondgevaren vanaf 1948 tot 1950. Het was tevens in het jaar 50, de tijd van het kerkschip. Jeugd en gilde, ouders en kinderen werkten samen als een grote groep uit de varende gemeenschap.

Allen die konden werkten mee om de Citank op kaai 30 in orde te brengen. In februari 1951 werd het nieuwe kerkschip gesleept naar 112 en daarna naar 198 en op 28 september 1952 was de kleine kapel in orde om de H. Mis te doen.

's Morgens om 7 uur dan om 8 uur en daarna nog om 10 uur. Hun feest aan boord ging nog gepaard met een dekzeil dat gespannen werd waar nu de grote zaal is. En met ne paraplu boven het hoofd van de toenmalige aalmoezenier Van den Bussche. Een dekzeil dat ze gehuurd hadden in de Nassastraat in 1952. De 1e zondag van oktober 1952 is de bisschop aan boord geweest. Eerst werden de ouders van de jeugd in de Gilde aangenomen en kort daarop kon de getrouwde jeugd aansluiten bij de Gilde. Wij hebben ondertussen al het 25ste jaar gevierd met de Schippersgilde. Maar ook een uitzwaai met ons kerkschip meegemaakt in november 1969 toen wij verhuisd zijn naar kaai 526 en 10 jaar geleden zijn we hard van leer getrokken om de Koninklijke Schippersgilde Sint Jozef boven de doopvont te houden. En nu 10 jaar later mogen wij met opgegeven hoofd de diamanten bruiloft vieren van onze prachtige Koninklijke Schippersgilde Sint Jozef.

Proficiat aan het bestuur en aan alle leden voor die zestig jaar verbondenheid.

We zijn dankbaar voor alle bestuursleden van vroeger en nu, de vele trekkers en dromers en werkers.

# PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER

## NOVEMBER 2009

*Pauselijke maandintentie:*

*“opdat alle mensen van goede wil, maar vooral de politieke en economische beleidsbepalers, zich met een groeiende zorg en bekommernis, inzetten voor heel de schepping”*

zo	01	10u30	<b>Allerheiligen</b> - Orkestmis
ma	02	18u00	<b>Allerzielen</b> -dienst
di	03	17u30	Vergadering Sint-Vincentiusconferentie op de pastorie
		18u30	Vergadering Parochieteam
zo	08	10u30	Koormis voor de overledenen van Venerabelkapel
zo	15	10u30	Orgelmis
ma	16	18u00	Coördinatievergadering / Parochieraad / Kerkfabriek / Sint-Paulusvrienden / Parochieteam
di	17	17u30	Vergadering Sint-Vincentiusconferentie op de pastorie
za	21	14u00	Vergadering Sint-Vincentius Gewest Provincie Antwerpen in de Sint-Pauluscrypte.
zo	22	10u30	<b>Sint-Ceciliaviering</b> – Orkestmis
za	28	11u30	Huwelijksviering Sebastiaan Martin en Els Sterckx
		14u00	Huwelijksviering Herwig Wouters en Cindy Smout
zo	29	10u30	<b>1<sup>ste</sup> zondag van de advent</b> - orgelmis

## DECEMBER 2009

Di	01	17u30	Vergadering Sint-Vincentiusconferentie op de pastorie
		20u00	Eucharistieviering voorgegaan door Mgr. Johan Bonny
Zo	06	10u30	<b>2<sup>de</sup> zondag van de advent- Sint-Elooviering</b> – Orkestmis
Di	08		Kerstconcert – organisatie Lions Club ter Beke
Za	12		Concert “Classic for Kids”
Zo	13	10u30	<b>3<sup>de</sup> zondag van de advent – Sint-Luciviering</b> – Koormis
Di	15	17u30	Vergadering St Vincentiusconferentie op de pastorie
Wo	16	20u00	Kerstconcert – organisatie Lions Club Antwerpen Oost
Do	17	20u00	Kerstconcert – organisatie “Vlaamse advocaten”
Za	19	12u30	Huwelijksviering Jay Strubber en Céline Van der Poorten
Do	24	23u30	<b>Kerstwake</b>
		24u00	<b>Middernachtmis</b> – Orkestmis
Vr	25	10u30	<b>Kerstdag</b> – Koormis
Zo	27	10u30	Orgelmis

## HOE IS HET CHRISTUS MOGELIJK

Tijdens de jaarlijkse internationale bidweek bidden de gelovigen voor de eenheid onder de Kerken. Hoe is het christus mogelijk dat er zoveel verschillende Kerken zijn? Daarover bestaat een leuk verhaal.

Op een dag zei Christus tegen zijn apostelen: “We maken een wandeling .Neem allemaal een steen mee.”

Petrus die niet veel zin had om met een grote steen te sleuren, stopte een kiezelsteentje in zijn zak.

's Avonds moesten de apostelen hun steen voor zich neerleggen en Christus veranderde hem in brood.

Ze smulden lekker, behalve Petrus. Zijn kiezelsteentje was slechts een broodkruimeltje geworden.

Toen ze de volgende morgen weer een steen moesten meenemen, sleurde Petrus een grote rotsklomp met zich mee.

's Avonds zaten ze bijeen. Christus bekeek de rotsklomp van Petrus en zei: “Knap, Petrus. Op dat stuk rots ga ik mijn Kerk bouwen.”

“Neen, heer!” riep Petrus. “Maak er liever brood van!”

Dat deed Christus, want velen waren hem gevolgd en zo hadden die ook wat te eten. Omdat hij nu geen rots meer had om zijn kerk op te bouwen, plakte



Christus de stenen van de elf andere apostelen aan mekaar.

Later loste de lijm, vandaar die verschillende Kerken.

Bedoelen we met Christus de persoon van de Verlosser dan schrijven we zijn naam met een hoofdletter.

In de meeste

uitdrukkingen volstaat een kleine letter. Is het heel heet, dan zeggen we: *Het is christus heet*. Met gespreide armen aan de ringen hangen, noemt men de *christusstand*. Een mager mens noemt men een *palmhouten Christus*, mét hoofdletter. Een veelgebruikte uitroep luidt: *christenezielen!*

**JoJef Briels**