



SINT-PAULUSKRANTJE

EUCHARISTIEVIERING

zondag 10.30 u

PAROCHIESECRETARIAAT

Sint-Paulusstraat 22 2000 Antwerpen
03/231.33.21 maandag, dinsdag en donderdag
van 10.00 u tot 12.00 u

PASTOOR Paul SCHEELLEN

0476/346912 pastoor@sint-paulusparochie.be

KERKFABRIEK SINT-PAULUS

voorzitter Walter Vrinssen
03/231.31.48 of 0477/500190
kerkfabrieksintpaulus@skynet.be

ONTHAAL

pastoraal gesprek, doop, huwelijk, uitvaart:
Pastoor Paul Scheelen 0476/346912

PUBLIC RELATIONS, KERKGEBOUW EN CRYPTTE:

Walter Vrinssen 0477/500190

CONCERTEN EN EVENEMENTEN:

Leo Van achter 0473/978336
leo.vanachter@skynet.be

TOERISME EN RONDLEIDING

Sint-Paulusvrienden:
Robert Vanherp 0495/570292
Walter Geluyckens 0494/448253

**Sint-Paulusparochie
Antwerpen**

eucharistieviering
voorgegaan door
kanunnik Bart Paepen
en pastoor Paul Scheelen

Mariaprocessie met Scheldewijding

**Zondag 11 oktober 2015
10u30**

**25^{ste} jaargang nr 6
oktob e r 2015**

EUCHARISTIEVIERINGEN oktober 2015

| | | |
|----------|--------|---|
| zo 04/10 | 10:30u | Koormis voorgegaan door pastoor Paul Scheelen |
| zo 11/10 | 10:30u | Koormis voorgegaan door Vicaris Bart Paepen |
| zo 18/10 | 10:30u | Orgelmis voorgegaan door pastoor Paul Scheelen |
| zo 25/10 | 10:30u | Kinderviering voorgegaan door pastoor Paul Scheelen |

Zondag 4 oktober opening van het octaaf ter ere van O.L.Vrouw van de heilige rozenkrans. Om 10:30u plechtige eucharistieviering voorgegaan door pastoor Paul Scheelen. Muzikale omlijsting door het ensemble A(colada) olv. Ann Janssens. Aan het orgel Nicolas De Troyer, titularis

Zondag 11 oktober, feest van O.L.Vrouw van de heilige rozenkrans. Om 10:30u plechtige eucharistieviering voorgegaan door Vicaris Bart Paepen in concelebratie met pastoor Paul Scheelen. Uitvoering van de "Messe aux chapelles" van Charles Gounod door het koor "Musica Vera" olv. Kaat Vissenberg. Aan het orgel Nicolas De Troyer, titularis. Na de mis Mariaprocessie met Scheldewijding aan het Steenplein.



GEDOOPT:

| | |
|--------------|-----------------------|
| 06 september | Max Matthyssen |
| 06 september | Viktor Van Crombrugge |
| 13 september | Mariebelle Bovy |

GEHUWD:

| | |
|--------------|----------------------------------|
| 19 september | Michiel Thiessen en Laura Abbeel |
|--------------|----------------------------------|

OVERLEDEN:

| | |
|--------------|---------------------|
| 14 september | Jos Fannes |
| 21 september | Marcel De Brabanter |
| 25 september | Leo Janssens |



ZUSTER HADEWYCH BEEINDIGT HAAR PASTORALE TAAK. Een inzet van 26 jaar met hoofd en hart en handen.

Interview door pastoor Paul Scheelen



"Laat mij vooral dankbaar zijn aan mijn congregatie die mij, samen met andere zusters, niet alleen de mogelijkheid heeft gegeven om naar hier te komen maar ons ook steeds gesteund heeft."

Ze zegt het guitig, beslist wanneer ik haar pols naar de startfase in St.-Paulus.

We hadden ons jaren ingezet in de verpleging als Gasthuiszuster van Antwerpen, je kan zeggen: dag en nacht terwijl we als kloostergemeenschap samen leefden, Eucharistie vierden, de getijden beleefden, onze oude medezusters verzorgden.

In de jaren tachtig beluisterden we de oproep van onze bisschop om in parochies kleine groepen van zuster gemeenschappen op te richten. Dat leek mij wel wat toen ik enkele jaren voor mijn pensioen stond. En dus solliciteerde ik daarvoor.



Een tijdje later nodigde Pater Van Peteghem mij uit op een samenkomst zonder dat ik ook maar iets van andere kandidaten afwist. Gedurende een jaar werden we zeer kundig voorbereid op een ander soort leven en begeleid. We vormden samen, ook al hadden we elkaar niet gekozen, een mooie groep. Aanvankelijk dachten we aan Hoboken, bezochten daar zelfs huizen. We wilden bescheiden wonen, ieder van ons een eigen kamer. Gemeenschappelijk een kapel, eetkamer, zitplaats. Maar we vonden niets.

Toen trok zuster Maria van de Zwartzusters mijn aandacht op een huis in de St.-Paulusstraat nr. 30. Het zag er erg geschikt uit voor ons en op de bovenverdieping woonde een oudere man die aanvankelijk tegen nonnekes was. Maar dat keerde. Uiteindelijk werd hij, een drankje was nooit ver weg, door ons verzorgd als een vader abt.

We moesten hem elke avond een slaapwel komen zeggen.

In februari 1984 vormden we een gemeenschap met Godefrieda, Calista, Theophane, Mathilde en mijzelf. Mooie en intense jaren.

Godfrieda en ik stonden nog verschillende jaren in de verpleging.

Theophane deed de keuken, Calista bleef zieke zusters verzorgen in Augustinus en het moet gezegd zijn, Mathilde, stil en bescheiden,

maakte contact met de buurt. Zij hielp Zr. Maria met de wijkverpleging en legde vele contacten.

In 1989 zou ik op pensioen gaan toen Lode Carlier, pas benoemd als pastoor in St.-Paulus belde. Of hij die middag eens mocht komen eten.

We kenden Lode al vele jaren en waren opgezet dat hij hier pastoor werd.

Het is hij die me zachtjes aan in een pastorale taak heeft geduwd maar eerst mocht ik een maand sabbat beleven. In september 1989 ben ik begonnen als pastorale werkster in St.-Paulus en mocht met Lode samenwerken gedurende tien jaar.



Toen de kerkraad de huizen aan de St.-Paulusstraat verkocht, verhuisden we naar het begin van de straat. Ook dit werd een mooie tijd met onze getijde gebeden, ons meditatie half uurtje, onze rozenkrans op de middag, de wekelijkse eucharistieviering voorgegaan door Lode, later door jou, Paul.

We waren betrokken bij ziekenzorg, parochieraad, bezigheidsclub, bijbelstudie maar vooral bij het lief en leed van vele parochianen.

Toen jij bent gekomen moest ik natuurlijk wennen aan een nieuwe uitdaging, hebben we hard gewerkt aan liturgie, aan het secretariaat en aan teamvorming. Nam ik de hele financiële zorg van de parochie op mij en de afspraken met de kerkraad. Zo werken we nu al 16 jaar samen.

Het team en vele parochianen zijn echte vrienden geworden, heel kostbaar.

Ondertussen was het toch wel een moeilijk moment toen we in onze kleine groep geconfronteerd werden met ziekten en uiteindelijk deze gemeenschap moesten verlaten.

We hebben toen veel samen gedeeld en ik heb gekozen om toch in de parochie te blijven werken en het secretariaat.

Wijsheid nodigt me nu uit om me wat terug te trekken omdat de gemeenschap van de zusters mij ook nodig heeft en ik me wat meer wil richten op spirituele verdieping. Dat komt er nu zo weinig van.

Ik wil het toch nog eens herhalen hoe dankbaar ik mijn congregatie ben dat ik hier 26 jaar mocht meewerken. Lode en jou en het team dankbaar voor het pastoraal samenwerken.

Het zijn verrijkende jaren geweest.



Zuster Hadewych, Maria Fierens

DE VERGETEN, VERVOLGDE CHRISTENEN



Na de indrukwekkende, nooit geziene verzoeningservaring in Zuid-Afrika ontstond in de schoot van Palestijnse Christenen een document dat opriep tot de Bijbelse, niet sentimentele 'liefde voor de vijand'. Een geweldloos en gerechtvaardigd opkomen tegen onderdrukking. Midden de uitzichtloosheid van dat Palestijnse lijden groeit in Christenen veerkracht.

Het document heet Kairos, wat 'een beslissend moment' betekent. Het is 'Nu' dat er moet gehandeld worden.

Anderzijds is het zo verbazend hoe weinig mededogen en veerkracht Christenen ontwikkelen in onze contreien in verband met het lot van de meer dan 200 miljoen vervolgd Christenen in deze wereld.

Er wonen nu meer gevluchte Christenen uit het Midden-Oosten in de diaspora dan in hun eigen land. Sommigen noemen hen economische gelukzoekers die onze welvaartstaat gaan aantasten.

Wat staan we ver van het Bijbelse "Kairos-moment", "nu" moet er gehandeld worden vanuit dat bevrijdende visioen van Christus.

Schijnbaar zijn gelovigen zo gefrustreerd door hun lege kerken en al hun zorgen naar de gevolgen van eenheidspastoraal dat ze doof zijn geworden voor de schreeuw om aandacht, concrete hulp, ondersteuning.

De schreeuw krijgt zelfs geen weerklank in de liturgie. Zullen we de schuld van de desinteresse toch maar in de schoenen schuiven van de vrijzinnigheid? Of gaan we mee in de gedachtegang dat geloof bitter weinig betekent in de samenleving. Enkel een privézaak. Wat maakt het dan uit als je toch geen gist in het deeg, of zout in het brood wil zijn?

Het was een primeur toen enkele Belgische bisschoppen een signaal gaven als antwoord op de uitnodiging van de Chaldeeus-katholieke Kerk in Noord-Irak. Met die reis wilden zij daadwerkelijk hun solidariteit uitdrukken met de honderdduizenden vluchtelingen die voor de niets en niemand ontziende terreur van IS op de vlucht zijn. Ze leerden de plaatselijke situatie beter inschatten. Je zag dat ze er kapot van waren.



Ze namen contact met verantwoordelijken over concrete hulpverlening van de Belgische kerkgemeenschap. Met eigen ogen konden ze zien wat het schitterend werk van Caritas Internationaal, van het Vluchtelingwerk der Jezüieten (JRS), van Kerk in Nood en van Pax Christi betekent. Zouden zij er in lukken om ons wakker te schudden? Om te kijken naar onze geloofs-genoten?

pastoor paul

LAUREAT 2015



1730 ... voor zover ik weet geen jaartal met enige historisch betekenis voor onze Sint-Pauluskerk. Wel is 1730 het aantal bezoekers dat de kerk op zondag 13 september 2015, tijdens Open Monumentendag, over de vloer kreeg. De bezoekers kregen *verborgen parels* voorgeschoteld. Ze mochten voor de verandering eens binnenkijken in de crypte en haar geheimen. De lijvige brochure van Open Monumentendag had onze kerk als bezienswaardigheid voor Antwerpen weliswaar op de eerste plaats gezet, maar ik denk dat er een andere verklaring is voor dit nieuwe recordcijfer....

Bij kleinere en grotere gelegenheden, zoals een boekvoorstelling of een

inhuldiging van een schilderij, nodigt de Sint-Pauluskerk en haar vrienden steevast de klassieke media; de journalisten van het parochieblad en de Gazet van Antwerpen uit. Maar de kerk en haar vrienden gaan mee met hun tijd en zitten vandaag zelfs op *Social Media*. Op onze Facebook-pagina '*Sint-Pauluskerk/Sint-Paulusvrienden Antwerpen*' – like us!!! - post Jeannette Koops, één van onze laatst bijgekomen werkend lid van de Sint-Paulusvrienden, regelmatig data van op-stapel-staande evenementen en allerlei nieuwtjes en weetjes over onze kerk. En als kers op de taart, officieel sinds Open Monumentendag, kunnen de bezoekers luisteren naar ons volledig gratis en zelf gemaakte audiotours, dankzij het platform van Izi-travel. Via een app en bijhorende QR-code – deze is terug te vinden in onze kerk – bieden we de toeristen in vier talen een tour aan langsheen 10 hoogtepunten van onze kerk.

Maar als puntje bij paaltje komt, dan is het toch de onovertrefbare en onuitputtelijke inzet van de werkende leden van de Sint-Paulusvrienden. Iedere week opnieuw heten ze de bezoekers met een brede glimlach welkom, laten ze de pareltjes van de kerk zien en wensen ze hen tot slot nog een prettige dag. Deze inzet is ook het Wereld Wijde Web niet ontgaan: eind augustus kreeg de kerk een '*certificat d'excellence*' in de brievenbus. Eerst werd het kleinood verticaal geklasseerd, totdat iemand bij de pinken was en de herkomst van het papiertje eens van naderbij

ging bekijken. Het bleek een certificaat, uitgegeven door *www.tripadvisor.com*, een website populair onder de globe-trottende, en vooral jongere burgers. Tripadvisor had ons, zonder er enige inspanning van onze kant, geplaatst op de 10de plaats van '110 things to do in Antwerp'. Bezoek eens de website en lees hoe hier en daar gewezen wordt op de glimlach en de vriendelijkheid van onze werkende leden van de Sint-Paulusvrienden.

SINT-PAULUSVRIENDEN

Vrijdag 18 september hadden de Sint-Paulusvrienden hun jaarlijks feestje.



Met deze korte speech werden de zoveel vrijwilligers door de voorzitter verwelkomt.

Welkom op deze avond, jullie zij het die telkens weer de bezoekers verwelkomen, uitleg geven, gidsen..... Wat zou dit gebouw zijn zonder jullie. Het verheugt me trouwens dat jullie zo creatief zijn.

Er zijn er die vijftien minuten binnen zijn en de balie een heel ander uitzicht willen geven.

Er zijn er die gespecialiseerd zijn in paternosters verkopen.

Er zijn er die de kerk op smartphone hebben gezet

Er zijn er die vier dagen lang Sint-Franciscus speelden en het talrijke publiek een mooie avond bezorgden.

Er zijn er die filosoferen over het leven, over God en die hun bevindingen in het Sint-Pauluskrantje zetten.

Er zijn er die in deze kerk al honderd maal hetzelfde verhaal vertelden met de

begeesting van de eerste keer.

Ik gebruikte de uitdrukking al meerdere malen " Hoe verschillend we ook zijn, we werken samen" en al die creativiteit, al dat enthousiasme, het is mooi om zien. De bezoekers merken dat, een nominatie van Tripadvisor is daar een resultaat van. Jullie zijn een fantastische groep.



Na een lekkere cocktail en een verzorgde BBQ speelde Nicolas De Troyer voor ons enkele stukjes hemelse muziek op het orgel. Het dessert had een verassing in zich. De banketbakker van dienst schreef met chocolade op de taart "Leo 80".

En daarmee zetten we Leo en ook Mia in de bloemen.

Leo uw levensverhaal zou wel twee Sint-Pauluskrantjes beslagen, maar mag ik enkele woorden zoals "nauwgezetheid, gedrevenheid, kennis van zaken, eerlijkheid op uw blazoen schrijven". Bedankt !

Walter Geluyckens

Lezers die graag met ons enkele uren per week het onthaal verzorgen zijn welkom.

walter.geluyckens@hotmail.com



Tot diep verdriet van velen ontviel Leo ons enkele dagen nadien. Aan Mia, zijn echtgenote, bieden we onze innig deelneming. Een groot verlies voor haar en onze gemeenschap.

Tijdens de Verrijzenisviering van zaterdag 3 okt om 11u. zullen dankbaarheid en verdriet, biddend opgenomen worden in Gods trouw en onze hoop. Onze aanwezigheid zal uitdrukking zijn van diep respect voor deze man die zijn geloof op een kostbare wijze concreet heeft gemaakt met beide handen, grote technische kennis en bereidwillige inzet.



UITNODIGING

De pastoor en de leden van het Parochieteam van Sint-Paulus Antwerpen hebben de eer u uit te nodigen tot de plechtige dankviering van zuster Hadewych op

ZONDAG 18 OKTOBER OM 10.30u.

na 26 jaar beëindigt zij haar pastoraal werk in de Sint-Paulusparochie.

Volgend op de feestelijke Eucharistieviering, voorgedaan door pastoor Paul Scheelen, wordt u verwacht op de receptie in de Sint-Pauluscrypte.

Een vrije bijdrage voor een passend geschenk kan op bankrekening BE40 3631 2054 4263 BBRUBEBB van Sint-Paulus met vermelding "zuster Hadewych".

Met dank en hartelijk welkom.
Kerkraad en parochieteam

HOEZO ISLAMISERING?

Mark Van de Voorde is gekend om zijn pittige opiniestukjes.

Het is altijd boeiend om op Kerknet zijn blog te volgen.

We zijn dankbaar dat wij onderstaand artikel mochten overnemen als uitdaging ter reflectie.



"Hoe wil u Europa en onze cultuur behoeden voor de islamisering? "

Deze vraag kreeg Angela Merkel toegeworpen. De Duitse bondskanselier was donderdag 4 september op staatsbezoek in Zwitserland en haalde bij die gelegenheid het eredoctoraat op dat haar al in 2009 was toegekend door de Universiteit van Bern. Tijdens de vragenronde na de uitreiking kreeg een vrouw de microfoon in de hand die het blijkbaar niet eens was met het Duitse "Wir schaffen das!"-antwoord op de vluchtelingencrisis. Zenuwachtig glimlachend en schutterig stelde ze haar vraag die ze begon met haar angst uit te spreken voor islamisering.

Na enkele zinnen over de oorlog in Irak en Syrië waaraan ook geradicaliseerde Europese moslimjongeren deelnemen, zei Merkel dat wij niet kunnen zeggen dat Europa daar niets mee te maken heeft. Kordaat vervolgde ze:

"Maar angst is nog nooit een goede raadgever geweest, ook hier niet." Toen volgde een lange passage waarmee Merkel wellicht de geschiedenisboeken haalt: *"Wij hebben toch alle kansen én de vrijheid om ons tot onze religie te bekennen, weliswaar in de mate dat wij ze dan ook beleven en erin geloven. Wij moeten de moslims toch niet verwijten dat ze ervoor uitkomen moslim te zijn. Maar hebben wij nog wel de moed om te zeggen dat wij christen zijn? En hebben wij de moed om vanuit ons geloof in dialoog te gaan? Misschien moeten wij asjeblieft wel eens weer de gewoonte opnemen om een keer naar de kerk te gaan en een beetje Bijbelvast te worden."*

Daarmee sloeg Merkel de spijker op de kop. Als de christelijke cultuur en het christendom in Europa zouden verdwijnen, zal dat niet de schuld zijn van de islam maar van het eigen ongeloof of het gebrek aan geloof.

3,2 procent van de 500 miljoen inwoners van de Europese Unie is moslim. Komen er één miljoen vluchtelingen bij, dan groeit de islamitische aanwezigheid hooguit met 0,2 procent. Eigenlijk niet zelfs, want een heel groot deel van de vluchtelingen uit Syrië zijn christenen.

Zulke cijfers kunnen geen islamisering verklaren, tenzij het aandeel van de christenen in Europa zou zakken onder de 10 procent.

Dan ontstaat er een levensbeschouwelijk vacuüm. Een beschaving, een cultuur en een samenleving kunnen niet blijven bestaan zonder bezielend verband. Het bezielend verband van Europa is, tot spijt van wie het benijdt, het christelijke waardepakket dat gelovigen en ongelovigen delen.

Filosoof Jürgen Habermas, zelf atheïst, zei dat het christendom de benchmark is van Europa. De evenmin gelovige filosoof Leszek Kolakowski zei dat wie in Europa meent niets met het christendom te maken te hebben, zich buiten zijn eigen beschaving plaatst.

Zo is het nochtans vaak bij ons, mensen doen alsof ze niets te maken (willen) hebben met het christendom. Zo creëren zij een geestelijk vacuüm, want in de plaats komt niets, tenzij een vaag verhaal over 'westerse' waarden, alsof die uit de lucht zijn komen vallen. Waarden verdorren, als ze van hun wortels worden afgesneden.

De dorre grond van het menselijke hart snakt naar levengevend water van een levensbeschouwing met perspectief. Het vrijzinnige antwoord is daartoe niet in staat gebleken. Op z'n minst al omdat de Verlichting, waarnaar het verwijst, ook een product is van het 'christelijke' denken over mens en samenleving, vrijheid en verantwoordelijkheid, individualiteit en solidariteit, geweten en toewijding. Wie het christendom negeert, ondergraaft ook de Verlichting. Hoe paradoxaal ook, het atheïsme is zonder het christendom ondenkbaar.



Merkel heeft gelijk. Als wij er durven voor uitkomen dat wij christen zijn en weer wat aan ons geloof gaan doen, misschien ook weer naar de kerk gaan af en toe en de Bijbel ter hand nemen af en toe, dan hebben wij geen islamisering te vrezen.

Alleen een omgekeerde reconquista, een militaire 'herovering' van Europa door de Arabische wereld, zou in een islamisering kunnen resulteren. Het ziet er echter niet naar uit dat het IS-kalifaat of de Arabische landen, als die al aan één zeel zouden trekken en niet elkaar naar het leven zouden staan, zich wagen aan een oorlog op Europese bodem. Dat gelooft ook niemand.

Een islamisering (over enkele generaties) zou enkel het gevolg kunnen van ons ongeloof en onze onwetendheid over ons geloof en onze waarden. Om Merkel nog even aan het woord te laten:

"Want met de kennis van ons eigen geloof is het pover gesteld. Je moet maar eens opstelletjes over Pinksteren

laten schrijven. Klagen dat moslims hun Koran beter kennen, is in zekere zin komisch. Misschien kan dit debat ertoe leiden dat wij ons weer meer met onze eigen wortels bezighouden en weer een beetje kennis ter zake hebben."



Wij weten dus wat ons te doen staat: durven geloven en ons verdiepen in ons geloof! Zeg dat de sterkste vrouw van Europa en de tweede belangrijkste politieke leider van de wereld het heeft gezegd (en de eerste, Obama, denkt net hetzelfde).

Mark Van de Voorde

RELIGIEUZE NUMISMATIEK 23.

Mooie medaille in verguld brons met als afmetingen : 28 x 30 mm (oog niet inbegrepen). Ze is heel goed bewaard, geen sleet te bemerken.



De voorzijde toont ons de beeldenaar van Christus naar rechts gekeerd, een jonge man met lange gekrulde haren en een baard. De tekst rond de afbeelding luidt : SALVA(TOR) MUND(I) S(ALVA) N(OS) : Redder van de wereld, red ons. De keerzijde lijkt wel wat moeilijker te verklaren. Hier zien we vier personen in vooraanzicht. Ze kijken omhoog naar een duif in een stralenkrans met wolken omringd, dit is duidelijk de Heilige Geest.

Onderaan is in het midden een schildje afgebeeld. Dit zal ons helpen om de personen te identificeren.

Het wapenschild is dit van Paus Clemens XI die paus was van 1700 tot 1721. Het schild toont

onder de twee sleutels de pauselijke tiara: drie bergen met daarboven een dwarsbalk en een ster.

Deze paus heeft in 1712 vier personen heilig verklaard. De letters rond deze figuren helpen bij het aanduiden van de heiligen.

Links zien we de letters S F : Heilige Felix van Catalice : een kapucijn, hij was jarenlang werkzaam in een klooster in Rome.

De tweede van links aangegeven met de letters onderaan S.P is de Heilige Pius V : dominicaan, ons allemaal bekend vooral van de slag van Lepanto, hij voerde ook de witte kledij in voor de pausen gebaseerd op het witte kleed van de dominicanen.

De derde van links S.A : de Heilige Andreas Avellinus, een Theatijn, hij wordt aanroepen tegen de onvoorziene dood.

Als laatste aan de beurt een vrouw, de letters S C wijzen naar de Heilige Catharina van Bologna een claris, ze wordt nog altijd vereerd in de stad Bologna.

Deze medaille werd waarschijnlijk gemaakt naar aanleiding van deze heiligverklaring in 1712. Het kleine schildje onderaan heeft ons geholpen bij de datering.



Jean Marie Wielemans

PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER

OKTOBER

| | | | |
|----|----|---------|--|
| zo | 04 | 10:30 u | Koormis voor Broederschap O.L.Vrouw van de Rozenkrans |
| ma | 05 | 14:00 u | Vergadering St.Vincentius |
| zo | 11 | 10:30 u | Koormis voor Broederschap O.L.Vrouw van de Rozenkrans Processie met Scheldewijding. |
| ma | 12 | 13:00 u | Parochieteam |
| wo | 14 | 18:00 u | Parochieraad in de Sint-Pauluscrypte |
| do | 15 | 16:00 u | Kerkraad |
| vr | 16 | 19:00 u | Vriendenmaal der beide kapellen |
| za | 17 | 14:00 u | Huwelijksviering Bert Bogaert en Marijke Stryckers |
| zo | 18 | 10:30 u | Dankviering zuster Hadewych – 26 jaar pastoraal werk |
| | | 15:00 u | Vrij concert door "Frances Holland School Choir" (GB) onder voorbehoud |
| zo | 25 | 10:30 u | Kinderviering |

NOVEMBER

| | | | |
|----|----|---------|---|
| zo | 01 | 10:30 u | Allerheiligen – Orkestmis |
| ma | 02 | 19:00 u | Allerzielen – Herdenkingsviering |
| zo | 08 | 10:30 u | Herdenkingsviering overledenen Venerabel kapel Koormis |
| ma | 09 | 14:00 u | Vergadering St.Vincentius |
| do | 12 | 14:00 u | Generale repetitie concerten 14/15-11 |
| za | 14 | 20:00 u | Concert "ARTI VOCALI" |
| zo | 15 | 10:30 u | Orgelmis |
| | | 15:00 u | Concert "ARTI VOCALI" |
| do | 19 | 18:00 u | Repetitie concert 22-11 |
| zo | 22 | 10:30 u | St.Ceciliaviering – Orkestmis |
| | | 16:00 u | Concert "Koor en Stem" |
| di | 24 | 10:00u | Raad van bestuur Muziekkapel |
| vr | 27 | 20:00 u | "NOCTURNE" Sint-Paulus tegen armoede |
| zo | 28 | 10:30 u | 1° zondag van de advent - koormis |

teksten en afbeeldingen werden opgenomen
zoals door de auteurs aan de redactie bezorgd.
teksten voor het krantje van november
uiterlijk op 21 oktober 2015



HET NAJAAR IN SINT-PAULUS

01 Nov 2015: **ALLERHEILIGEN** (10u30)

MESSE AS-DUR D678 - F. SCHUBERT
Musici Dominicanorum & Sint-Paulus Camerata
o.l.v. Ivo Venkov

22 Nov 2015: **SINT-CECILIA** (10u30)

DEUTSCHE MESSE - F. SCHUBERT
Vlaamse Koren & Ensemble
o.l.v. Erik Demarbaix

27 Nov 2015: **NOCTURNE - BENEFIETCONCERT** (20u00)

SINT-PAULUSPAROCHIE TEGEN ARMOEDE
G. Bizet, G. Fauré, J. Massenet, J. Offenbach,
A. Piazzolla, S. Rachmaninov, C. Saint-Saëns
Mmv. Ana Nage, Wilfried Van den Brande,
Veronique de Raedemaeker, Olsi Leka,
Ivo Venkov, Heleen Desmet
Tickets: €10 aan de Sint-Paulusbalie

06 Dec 2015: **SINT-ELOOI** (10u30)

MISSA BREVIS B-DUR KV275 - W.A. MOZART
Musici Dominicanorum & Sint-Paulus Camerata
o.l.v. Ivo Venkov

24 Dec 2015: **KERSTWAKE & MIDDERNACHTSMIS** (23u30)

PASTORALMESSE KV 140 - W.A. MOZART
Musici Dominicanorum & Sint-Paulus Camerata
o.l.v. Ivo Venkov



Mu
SP

Orkestmissen zijn gratis toegankelijk
Uw vrije bijdrage wordt zeer gewaardeerd

muziekinsintpaulus.be

MUZIEK IN SINT-PAULUS | ORKESTMISSEN

ST. - PAULUSPAROCHIE TEGEN ARMOEDE N O C T U R N E

in de Sint-Pauluskerk (ingang Veemarkt)
op vrijdag 27 november 2015 om 20 uur (deuren 19u30)

**SACRALE MUZIEK - LIEDEREN – PIANO – CELLO – VIOOL
OPERA - MUSICAL EN LICHTSALONMUZIEK**

werk van : Jules MASSENET, Camille SAINT-SAËNS, Gabriel FAURE,
Georges BIZET, Sergei RACHMANINOV, Astor PIAZOLLA, Jacques
OFFENBACH

uitvoerders : Ana Naqe - mezzo-sopraan
Wilfried Van den Brande – bas-bariton
Veronique De Raedemaeker - viool
Olsi Leka - Cello
Ivo Venkov - piano

Met dit initiatief trachten wij onze hulpverlening aan de zwaksten in onze samenleving te handhaven door : het verschaffen van warme maaltijden / sociale begeleiding / aandacht voor daklozen / gepaste hulp in heel dringende noodsituaties / persoonlijke budget-begeleiding / huisbezoek / betrokkenheid bij het lot van de kinderen.

Alléén met de steun van velen is het mogelijk om onze werking in de armenzorg voort te zetten. Daarom vragen wij om **uw steun** via volgende mogelijkheden:

KAARTEN aan € 10 (incl. één drankbon) zijn verkrijgbaar vanaf 15 augustus iedere zondag na de misviering van 10:30u aan de balie in de Sint-Pauluskerk of stuur een mailtje naar walter.steenwegen@scarlet.be

Na betaling op **BE40 3631 2054 4263 BBRUBEBB** van **SINT - PAULUS CARITATIEF** (met mededeling: "Nocturne met uw naam en adres en het aantal kaarten") liggen uw kaarten op 27 november 2015 klaar aan de balie.

SPONSOREN kan door minimum € 100 te storten op de hierboven vermelde bankrekening (met mededeling: "sponsor Nocturne - naam en adres").

Na betaling zullen twee kaarten voor u klaarliggen aan de balie.

Bij **tijdige betaling** wordt uw naam als sponsor vermeld in het programmaboekje.

GIFTEN worden op voormelde bankrekening in dank aanvaard
(met mededeling: gift nocturne).

Voor uw financiële hulp onze **oprechte dank**
in naam van de mensen in armoedesituaties.

vrijdag 27/11/2015

Nocturne

St.-Pauluskerk Antwerpen

ingang : Veemarkt - Antwerpen
van 20u00 tot 23u00 (deuren : 19u30)
inkom : € 10,- (incl. één drankbon)

mezzo-sopraan :
Ana NAQE

bas-bariton :
Wilfried VAN DEN BRANDE

viool :
Veronique DE RAEDEMAEKER

cello :
Olsi LEKA

piano :
Ivo VENKOV

presentatie :
Heleen DESMET

doorlopend
drank & versnaperingen
in crypte

Sint-Paulusparochie tegen armoede

sacrële muziek · liederen
piano · cello · viool · orgel
opera · musical & lichte salonmuziek

verantw. uitgever : Sint-Paulusparochie tegen armoede - Sint-Paulusstraat 22 - 2000 Antwerpen

ontw. p.v.s. info@p.v.s.